

Sn. Selahattin Demirtaş ve Değerli Heyeti,

Sn. Basın mensupları ve Mücadele Arkadaşlarım,

Cumhurbaşkanı Seçimi ve Cumhurbaşkanı Nitelikleri üzerine DİSK'in görüş ve düşüncelerini sizinle paylaşmak istiyorum:

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda ülkemiz yeni bir siyasal durumla karşı karşıya kalacaktır. Bugüne kadar parlamenter siyasi sistem içinde Meclis tarafından seçilen Cumhurbaşkanı yerine ilk kez halkoyuyla Cumhurbaşkanı seçilecektir.

Halkoyuyla seçilen Cumhurbaşkanı, siyasal sistemin fiilen başkanlık benzeri bir sisteme dönüşmesi anlamına da gelmektedir. Mevcut Anayasal sistem içinde bu yeni seçim sistemi ile ortaya çok ciddi siyasi gerilimler çıkması kaçınılmaz görünmektedir.

Ayrıca, siyasal demokrasinin geriletildiği, kişi hak ve özgürlükleri ile kolektif hakların güvence altında olmadığı ve en önemlisi de hukuk devleti ilkelerinin askıda olduğu ülkemizde parlamenter sistemin ortadan kaldırılmaya çalışılması ve yarı başkanlık veya benzeri bir siyasal sistemin uygulamaya geçirilmesi rejimin kolaylıkla diktaya dönüşmesi riskini de gündeme getirmektedir.

AKP iktidarı ile 12 yıldır uygulanan ve bizleri bugün ülkemizde demokrasinin sorgulanması noktasına getiren zihniyetin "**fiili başkanlık sistemi**" beklentisi içinde olduğu yetkili kişilerce ifade edilmeye başlanmıştır.

AKP eliyle örgütlenmek istenen yeni Devlet sistemine ve siyasal rejime ülkemizin demokratik geleceği açısından kesinlikle karşı durulması gerekmektedir. Bu bizleri çağdaş uygarlık iddiasından uzaklaştıracaktır. Bu nedenlerle de, içinde yaşadığımız sorunları daha da katmerleştirecek, yarı başkanlık sistemine fiili geçiş sonucu doğuracak adaylara kesinlikle karşıyız.

Cumhurbaşkanının tüm toplum kesimlerine eşit mesafede olması, tarafsız olması, toplumsal kesimleri ayırıştırıcı değil birleştiren olması önemlidir. Cumhurbaşkanının, görevini yürütürken ve yetkilerini kullanırken, hukuk devleti ilkelerinden ödün vermemesi Anayasal bir zorunluluktur.

Kimi bazı ülkelerde olduğu gibi, işçi sınıfına yakın, emekçilerin taleplerine uygun değerli bir yurttaşımızın Cumhurbaşkanı seçilmesi Konfederasyonumuzun daima başlıca ideali olmuştur.

Seçilecek Cumhurbaşkanının işçi sınıfının ve emekçilerin yaşam koşullarının gelişmesine katkı yapması, ülkemizin bağımsızlığı konusunda hassas olması, laik devlet yapısından ödün vermemesi, hukuk devleti ilkelerini görev ilkesi ve ülküsü haline getirmesi başlıca taleplerimiz olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı makamında kamucu, gerçek bir laiklikten ve emekten yana, bir arada yaşamı savunan, ekolojist, cinsiyetçi olmayan, eşitlikçi-halkçı- özgürlükçü-demokratik-sosyal bir cumhuriyeti savunacak bir cumhurbaşkanı görmek isteriz.

Yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini Ortadoğu'da yaşananlardan bağımsız değerlendirmek doğru olmaz. Rojava'ya saldırı sadece Rojava halkını ve Kürt halkını ilgilendiren bir konu olarak görülemez. Bu saldırılar Ortadoğu halklarının eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış özlemlerine yönelik gerici saldırılardır. Bu çetelere karşı direnmeyi, mücadele etmeyi, barbarlığa karşı eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın savunusu olarak görmek, bu bilinçle tutum almak gerekmektedir. İşçiler olmadan barış olmaz. Savaş mecbur kalmadıkça cinayettir. Biz Ortadoğu'da ve bizim topraklarımızda DİSK olarak barış istiyoruz.