

Lübnan'a asker gönderme!

ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında İsrail'in Filistin'den sonra Lübnan'a yönelik saldırısı BM'nin geciken müdahalesiyle "şimdilik" durduruldu. Gözü gören herkes de çok iyi biliyor ki, ABD kendi emperyal çıkarları doğrultusunda 21. yüzyıl stratejisi çizmektedir.

Bu stratejinin temellerinden en önemlisi ortadoğuda'ki enerji alanlarının kontrolüdür. Bu strateji doğrultusunda ABD, ülkemizin de içinde yer aldığı coğrafyada ateşle oynamakta, Ortadoğu halklarının geleceğini tehdit etmekte ve on yıllara yayılabilecek savaş senaryoları hazırlayarak, hiçbir halkın olmasına asla göz yummayacağı "tehlikeli" haritalar oluşturmak istemektedir.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını frenleyen "ateşkes" kararıyla birlikte; çoğu çocuk yüzlerce insanın katledilmesi, evleri yakılıp yıkılan ve sefil bir yaşam süren binlerce aile ve milyonu aşkın mültecinin yaşadıkları acı gözardı edilerek, "Bu savaşı kim kazandı?" gibi gayri insani bir tartışma yürütülmektedir.

Diğer taraftan da, Barış Gücü oluşturulması konusunda en istekli olan Fransa'nın bile durumu geçiştirmeye çalıştığı bir ortamda AKP Hükümeti Bakanlar Kurulu'nda Lübnan'a asker gönderme kararı çıkartmıştır.

Ateşkesin kalkıp kalkmayacağı belli olmadığı gibi Barış Gücü'nün görev tanımı da muğlaktır.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi bir görevden bahsedilmektedir ancak, İsrail saldırırsa Barış Gücü'nün ne yapacağı belirsizdir.

Barış gücünün oluşturulması konusunda da ilginç gelişmeler söz konusudur. Oradaki barış gücüne kimin katılacağını da İsrail belirlemek istemektedir. Örneğin İsrail, kendisini tanımayan müslüman ülkelerden Malezya, Endonezya ve Bangladeş gibi ülkelerin Barış Gücü'nde bulunmasını istememektedir. Türkiye'nin orada bulunması bir denge unsurudur. Türkiye'nin bulunmasıyla görüntünün kurtarması düşünülmektedir.

Gayya Kuyusu'na sokulmak istenen Türkiye, zamansız ve erken bir irade koymamalı, gelişmeleri izlemelidir. Türkiye Lübnan'da Barış Gücü olarak değil, Lübnan halkıyla dayanışma, onarım ve insani yardım konusunda bulunmalıdır.

Ülke içinde tabutlar gelirken ve bu sorun çözülmemişken, başka bir ülkeden gelecek tabutları kimse kabul edemez. **Bu kadar tabut yeter!**

Bütün bu nedenlerle biz DiSK olarak, "İnsanları tabutlarda görmek istemiyoruz, ASKER GÖNDERME" kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya çerçevesinde bütün özgürlük, barış ve demokrasi güçlerini Lübnan'a asker gönderilmemesi konusunda mücadeleye çağırıyoruz!

İNSANLARI TABUTLARDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ!
ASKER GÖNDERME!

