

# DiSK'iN SESi

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU YAYIN ORGANI

ITUC

ÖZEL SAYI • EYLÜL 2018



**ÜCRETLER DERHAL ARTIRILSIN**



**İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANSIN**



**VERGİ ADALETİ SAĞLANSIN**



**ELEKTRİĞE, DOĞALGAZA,  
ULAŞIMA, SUYA ZAM YAPILMASIN**

# KRİZE KARŞI

# #DİRENİŞÇİ

Ülkemiz ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de etkisiyle dış borçlanmaya dayalı büyüme döneminin sonuna gelinmiştir. Dışarıdan gelen sıcak paraya muhtaç, üretimi değil borçlanarak tüketmeyi esas alan, elde ne var ne yoksa özelleştirme adı altında satan, kaynakları rant ve betona gömen ekonomik model çökmektedir.

15 yıldır ülkemizin geleceğini ipotek altına alan bu ekonomik model, sadece dış borçlanmaya değil aynı zamanda ucuz ve güvencesiz emeğe dayalıdır. Bir yanda bu akıldışı ekonomi politikaları sayesinde küplerini dolduran, yelkenlerini şişiren bir avuç patron, bir yanda da büyümeden payını alamayan, ücretleri eriyen, güvencesiz çalışmaya zorlanan milyonlar vardır.

15 yıldır ekonomik büyüme dönemlerinde zirveye çıkan karlarını çalışanlarla paylaşmayan patronlar ve iktidardaki siyasi temsilcileri şimdi "Şirketlerin borcu 81 milyonun borcudur" diyerek faturayı hepimize ödetmek istemektedir. Yıllardır büyümeden pay alamayan işçiler, çalışanlar borçlu değil alacaklıdır!

Nüfusun yüzde 1'i, dövizin yükselmesi nedeniyle artan dış borçlarını yüzde 99'a ödetmek istemektedir. Nüfusun yüzde 99'u krizi zam yağmuru ve yükselen işsizlik olarak yaşarken, yüzde 1 ise batan şirketlerin kamu kaynaklarıyla kurtarılmasının derindedir.

Krizin bedelini işçilere, emekçilere, halkın dar gelirli kesimlerine ödetmek kriz ile mücadele değildir. Kriz ile mücadele, işçileri koruyarak, emeklileri koruyarak, yoksulları koruyarak olur. Nüfusunun dörtte üçü ücret gelirleriyle geçinen bir ülkede, ücretlilerin yaşamını geriye götüren her önlem, kriz ile değil işçi sınıfıyla mücadele anlamını taşıyacaktır.

Krizin bedelini ödememek için, krize karşı emeğin haklarını savunmak için acilen alınması gereken 4 tedbir şunlardır:

## 1) ÜCRETLER DERHAL ARTIRILSIN!

Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler derhal artırılmalıdır. Döviz kriziyle beraber yükselen, yüzde 20'lere dayanan enflasyon nedeniyle ücretler ciddi biçimde erimiş, zam yağmuru alım gücümüzü düşürmüştür. Krizde sorumluluğu olmayan toplumun yüzde 99'u yoksullaşmaktadır. Asgari ücret, taşeron işçilerin ücretleri, emekli maaşları başta olmak üzere tüm ücretlere, en az enflasyon kaybı kadar zam yapılmalıdır.

## 2) İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANSIN!

Çalışanların sorumlu olmadıkları krizin sonuçlarından korunması için toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Şirketlerin krizi fırsata çevirerek işçi çıkarmalarına izin verilmemelidir. Kamu istihdamı artırılarak işsizlikle

mücadele edilmelidir. İşsizlik fonunun amaç dışı bir biçimde, teşvik adı altında sermaye çıkarına kullanılmasına son verilmeli, işsizlerin bu fondan faydalanmasının koşulları kolaylaştırılmalıdır.

## 3) VERGİ ADALETİ SAĞLANSIN!

Türkiye dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birine sahiptir. Vergilerin dörtte üçü ücretliler ve tüketiciler tarafından ödenmektedir. Az kazananlardan az, çok kazananlardan çok vergi alınan bir sistem kurulmalıdır. Asıl olarak ücretler değil karlar ve faizler vergilendirilmeli, asgari ücretten vergi alınmamalıdır.

Toplanan vergilerle şirketlerin, bankaların kurtarılması gündemdedir. Yüzde 1'lik bir kesimin lüksünün ve borcunun faturasını yoksulluk ve işsizlik tehdidi ile mücadele eden yüzde 99'un ödemesi kabul edilemez.

## 4) ELEKTRİĞE, DOĞALGAZA, ULAŞIMA, SUYA ZAM YAPILMASIN!

Krize karşı çalışanların korunması için kamu tarafından üretilen ve geniş kesimlerce tüketilen hizmetlerin fiyatları artırılmamalıdır. Kamu ulaşım bedellerine ve hanelerde tüketilen elektrik, su ve doğalgaza zam yapılmamalıdır. Dahası asgari düzeyde bir tüketim ölçüsünde bu bedeller kaldırılmalı ve nüfusun yüzde 99'u kriz karşısında korunmalıdır.

**Şurası açıktır ki** yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek bir kişide toplandığı rejim, krizi daha da derinleştirmektedir. Yüzde 99'un haklarını daha güçlü savunmak için demokrasi ve adalet şarttır! Kriz koşullarında daha net bir biçimde ortaya çıkmaktadır ki; **demokrasi ve adalet işçinin ekmeğidir.**